

ANTOINE BODAR is priester en hoogleraar, schrijver van boeken over cultuur en christendom en programmamaker bij radio en televisie. Vaagheid en politieke correctheid liggen hem niet, halfzachtigheid evenmin. Als veelgevraagd spreker hield Bodar de Abel Herzberglezing (2011), de Henri Nouwen Lezing (2012) en de Huizingalezing (2017). Na *Wandelen met de Heer*, *Drinken van de beker*, *In zwakheid krachtig* en *Tot dienen geroepen is Vervulling in bekering* de vijfde bundel overwegingen in deze reeks van Bodars hand.

‘Antoine Bodar heeft een soort robuuste kwetsbaarheid. Hij is niet bang om standpunten in te nemen, maar ook niet om dat op een persoonlijke manier te doen.’  
– *Nederlands Dagblad*

‘Het lezen van Bodar is geen straf. Hij is een erudiet die zich over alle denkbare wereldse onderwerpen uitlaat.’  
– *Carel Peeters, Vrij Nederland*

‘Bodar heeft een schone stijl.’  
– *Reformatorisch Dagblad*

## Overwegingen voor een troostrijker en liefdevoller leven

Wat is vervulling die het gevolg is van bekering? Dat is vervulling die met vroomheid van doen heeft – een voor velen afschuwwekkend begrip dat uit de tijd is en uit de tijd moet blijven om gezapigheid niet te verontrusten en gezelligheid niet te verstoren. Beide stutten zelfgenoegzaamheid en houden zelfonderzoek in slaap.

Bekering is aanstekelijk en kan eenieder verwacht of onverwacht overkomen, zo stelt priester Antoine Bodar in *Vervulling in bekering*. Bekering vangt aan in aanraking door God en die aanraking brengt het geloof in God. Dat geloof brengt de hoop op een troostrijker en liefdevoller leven. Enige voorwaarde daartoe is openheid, een openheid die zich paart aan onbevangenheid en aangename, door de wil geleide naïveteit.

Bekering brengt verandering teweeg en leidt de blik van het ik weg naar God en van God uit naar andere mensen, de natuur, de maatschappij waarvoor men mede verantwoordelijkheid draagt. Bekering wordt zo omkering. Zichzelf keert men de rug toe om God gewaar te worden. Zo wordt vervulling van leven door het gericht zijn op God een na te streven ideaal. Dat is vervulling in bekering.

Met als leidraad het liturgisch jaar laat Bodar in deze bundel overtuigend zien dat begrippen als ‘vervulling’ en ‘bekering’ ook heden van levensbelang zijn voor elke persoon die zelfonderzoek en afdaling in zichzelf toestaat en zich opent voor de verleiding van het geloof.

[www.amboanthos.nl](http://www.amboanthos.nl)  
[www.antoinebodar.nl](http://www.antoinebodar.nl)



Antoine Bodar VERVULLING IN BEKERING

ambo



# Antoine Bodar VERVULLING IN BEKERING

ambo | anthos

‘De huidige tijd kenmerkt zich door een dubbele armoede. De ene is de ontkenning van alles wat niet beredeneerbaar is en niet onmiddellijk tastbaar. De andere is de verafgoding van de mens als enige maat van allen en alles. Waarom zouden we niet weer eens leven alsof God wel bestaat in plaats van niet?’